

Hvorfor blev Ægypten en stormagt? Find svaret i de to kilder. (Ægypten betyder "Nilens gave")

Kilde 1

Kampen om magten

DET kan ikke undgaa at falde i øjnene, at to af vore tiders mest fremstaaende civilisationer ligger i hver sin dal, den ene langs Nilen i Afrika, den anden langs Eufkrat og Tigris i Asien.

Begge de asiatiske floder udspringer i de sneklædte bjerge i nord, og medens Tigris hurtigt finder sin rette kurs og løber i syd-sydøstlig retning mod det persiske hav, gør Eufkrat en afstikker vestpaa, mod Middelhavet, drejer saa mod syd og senere mod øst og slutter sit løb næsten parallelt med Tigris. Ingen steder i den lange dal fjerner de to floder sig mere end 70 km fra hinanden.

Dalen omkring Eufkrat og Tigris har saa langt tilbage, nogen menneskebaaren erindring rækker, været sæde for en i forhold til samtiden fremragende civilisation. Omkring flodernes nederste løb er dalen fugtig og sumpet, som Nilen ved dens delta, men omkring de to floders øvre løb er klimaet tørt og behageligt.

Fælles for de to civilisationer, den afrikanske og den asiatiske, er deres afhængighed af floderne. Floderne bringer paa grund af deres vekslende vandholdighed og deraf følgende oversvømmelser og vandingsystemer frugtbarhed til jorderne omkring dem og velstand til folkene. Floderne løser samtidig transportproblemerne.

Men medens folkene omkring Nilen nyder godt af den beskyttelse, naturen yder dem med sine bjerge og ørkener, er dalen langs Eufkrat og Tigris let tilgængelig fra praktisk talt alle sider, og civilisationen her har derfor vist sig langt mindre stabil end Ægyptens. Forskellige folkeslag har gjort sig til herskere her til forskellige tider, simpelthen ved at besejre de fastboende og overtage magten.

Til trods herfor er den civilisation, landet langs Eufkrat-Tigris kan opvise, omtrent paa samme stade som Nillandets, og de to civiliserede samfund ligger i haard konkurrence med hinanden. Ægyptens forsøg paa at beherske ikke blot den fønikiske kyststrækning, men ogsaa landet bag den, har gang paa gang forarsaget sammenstød med de østlige kulturer.

Kampen om magten mellem den afrikanske og den asiatiske civilisation har været lang og haard, den har været ført og føres naturligvis med andre midler end sværdet. Skæbnesvangre har dens historiske og politiske konsekvenser været, og endnu er den langt fra afsluttet.

Kilde 2



Fra "Verdens Nyheder – Verdens historie i dagblads-form" af Palle Lauring m.fl., 1953, Forlaget Skrifola